

# De Emmaüsgangers op pad

*Lucas 25:13*

*Op diezelfde dag gingen twee leerlingen van Jezus op weg naar het dorp Emmaüs. Dat dorp ligt ongeveer 12 kilometer van Jeruzalem. Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was.*

## Opdracht:

Teken een lange weg met aan het begin de stad Jeruzalem en aan het einde Emmaüs.

Maak drie poppetjes op een stokje: twee Emmaüsgangers en één Jezus.

Maak de Emmaüsgangers dubbelzijdig. Ze kijken aan één kant heel verdrietig en aan de andere kant is hun gezicht heel blij!

Maak een snee in de weg. Nu kun je de poppetjes hier doorheen steken. Laat de poppetjes heen en weer 'lopen' op de weg!

## Vragen:

- Heb jij wel eens meegemaakt dat je eerst verdrietig was maar daarna heel blij? Wanneer was dat?
- De Emmaüsgangers praatten al wandelend over wat ze meegemaakt hadden en hoe ze zich voelde. Wat doe jij als je je verdrietig voelt?

